



עיריית יבנה
לשכת מנכ"ל
מזכירות העירייה

פרוטוקול ועדת שמות
מיום ראשון, י"ב בסיון תשפ"א, 23/5/21

משתתפים:

1. מר יהודה דנינו – יו"ר הוועדה
2. מר שחר סימנה – חבר ועדה
3. מר אלי מזוז – חבר ועדה
4. עו"ד רם שרון – חבר ועדה
5. מר דוד שטרית – מנכ"ל העירייה
6. גב' יעל יצחק פור – מזכירות העירייה

על סדר היום:

1. מתן שם לרחוב המקביל לבית העלמין. מוצע: רח' ההגנה.
2. מתן שם לרחוב שבין רח' אהרון חגי' לרחוב היסמין. מוצע: רח' הורד.
3. מתן שם לכיכר בצומת הרחובות דואני-קדושי קהיר. מוצע: כיכר אמני יבנה.
(הצעת חבר המועצה עו"ד רם שרון).
4. מתן שם לכיכר בצומת הרחובות ז'בוטינסקי-חרוב-אלון. מוצע: כיכר העליה וההעפלה.
5. הנצחת מר אברהם קליר ז"ל מייסד מפעל "ארגמן". מצ"ב פניית המשפחה.
6. קריאת המרכז הקהילתי בשכונת נאות שמיר על שם ראש העיר לשעבר מר יהודה ברוס.
7. הנצחת מייסד ומנהל ביה"ס לנהיגה הראשון ביבנה מאיר מרדכי בן ברוך ז"ל.
מוצע: הקמת תחנת ישיבה/המתנה למורים, לתלמידים ולבוחנים בשד' הציונות מול בית העלמין החדש. (מצ"ב פניית נציגת המשפחה).

1. מתן שם לרחוב המקביל לבית העלמין. מוצע: רח' ההגנה.

יהודה דנינו: מצידו השני של הרחוב המוביל לבית העלמין מתוכננים להבנות תחנת כיבוי אש ותחנת מד"א אשר מהווים הגנה והצלה בשעת חירום. על כן מוצע לקרוא לרחוב זה רח' "ההגנה".

החלטה מס' 1:

הוועדה ממליצה פה אחד לקרוא לרחוב המוביל לבית העלמין: רחוב ההגנה.

2. מתן שם לרחוב שבין רח' אהרון חגי' לרח' היסמין ובין אהרון חגי' לרח' שבזי.

מוצע: רח' הורד.

קיימים מספר בתים הממוקמים בגב הבתים שברח' היסמין וחזיתם פונה לרח' אהרון חגי'. כמו כן, קיימים בתים בין רח' שבזי לשד' העצמאות שחזיתם פונה גם כן לרח' אהרון חגי'.



עיריית יבנה
לשכת מנכ"ל
מזכירות העירייה

תושבים מרח' היסמין פנו לעירייה בבקשה לקרוא לשביל/רחוב המוביל לביתם בשם אחר, מאחר שהדבר מקשה על איתור הבתים ע"י כוחות ההצלה ומבקרים אחרים. יצויין כי קיים שביל גישה נפרד לכלי רכב בחזית הבתים הללו. לאור זאת, העירייה מציעה לשנות גם את שם הרחוב במקטע השני שהוזכר לעיל, כך ששני השבילים משמאל ומימין לרח' שבזי צפון ישאו את אותו השם. מוצע: רח' הורד, התואם את שמות הרחובות בשכונה זו.

החלטה מס' 2:

הוועדה ממליצה פה אחד לקרוא לרחוב שבין רח' אהרון חג'ג' לרח' היסמין ולרחוב שבין אהרון חג'ג' לרח' שבזי רח' הורד התואם את שמות הרחובות בשכונה.

3. מתן שם לכיכר בצומת הרחובות דואני-קדושי קהיר. מוצע: כיכר אמני יבנה.

חבר המועצה וחבר הוועדה עו"ד רם שרון הציע לקרוא לכיכר הסמוכה לסדנא לאמנות "כיכר אמני יבנה" כהוקרה לאמני יבנה. מנגד, חברי הוועדה האחרים הציעו כי הכיכר תיקרא "כיכר האמנים" מאחר שבסדנא לאמנות מוצגות תערוכות אמנים מכל הארץ. בנוסף אין מידע על אמנים תושבי העיר שהינם בעלי שם ארצי/עולמי. יחד עם זאת, ראוי כי בתוך הסדנא לאמנות ינתן ביטוי ואזכור לאמנים תושבי העיר.

החלטה מס' 3:

הוועדה ממליצה פה אחד לקרוא לכיכר בצומת הרחובות דואני-קדושי קהיר "כיכר האמנים".

4. מתן שם לכיכר בצומת הרחובות ז'בוטינסקי-חרוב-אלון. מוצע: כיכר העליה וההעפלה.

יהודה דנינו: ראוי להנציח לכבד ולהוקיר את כל העליות בכל התקופות ומכל התפוצות, כולל המעפילים, שפעלו בתקופות קשות טרם הקמת המדינה ולאחר הקמתה, יש בהנצחה מסוג זה מן המאחד והמלכד.

החלטה מס' 4:

הוועדה ממליצה פה אחד לקרוא לכיכר בצומת הרחובות ז'בוטינסקי-חרוב-אלון **כיכר העליה וההעפלה.**

5. הנצחת מר אברהם קליר ז"ל מייסד מפעל "ארגמן". מצ"ב פניית המשפחה.

יהודה דנינו: אברהם קליר ז"ל, מייסד מפעל "ארגמן", עלה לארץ בשנת 1934 ואת מפעלו הראשון שהיה מפעל חייו "ארגמן מפעלים לצביעת טקסטיל בע"מ, הקים ברמת גן. בשנת 1966



עיריית יבנה
לשכת מנכ"ל
מזכירות העירייה

העתיק קליר את מפעלו ליבנה בה הקים תשלובת גדולה שהעסיקה מעל 1,000 עובדים שרבים מהם היו תושבי יבנה. בשנת 1976 העניקה התאחדות התעשיינים לאברהם קליר את "פרס התעשייה" ובשנת 1977 הוענק לו פרס ישראל על "שירות חיים למופת בעבודה ובתעשייה". המשפחה פנתה בבקשה להנציח אותו ואת פועלו בעיר.

דוד שטרית: מפעל ארגמן נמכר ליזם פרטי. במסגרת תכנון המתחם, הוועדה לשימור מבנים ביקשה להשאיר חלק מהמבנה המקורי של המפעל, הבנוי בשיטה ברוטליסטית, אשר ישמש כמוזיאון, כולל את שלט המפעל. ההצעה היא להנציח את אברהם קליר ז"ל בתחום המגרש.

רם שרון: מציע לכתוב נוהל בו תקבע התייחסות הוועדה לפניות ובקשות תושבים להנצחה.

יהודה דנינו: מעיון בנהלים שונים מסקנתי היא שלא נוכל לכסות בנוהל את כל סוגי הפניות לכן איני חושב שיש לקבוע מסגרת, אלא לדון בכל מקרה לגופו.

החלטה מס' 5:

הוועדה ממליצה פה אחד להנציח את מייסד מפעל ארגמן אברהם קליר ז"ל בתחום המגרש.

6. קריאת המרכז הקהילתי בשכונת נאות שמיר על שם ראש העיר לשעבר מר יהודה ברוס.

יהודה דנינו: יהודה ברוס עלה לארץ בשנת 1963 ובשנת 1965 הגיע ליבנה. פעילותו הציבורית החלה כאשר ריכז ילדים שהתגוררו במעברה ולימדם קרוא וכתוב. במשך שנים רבות עסק בתחומי החינוך וההוראה. בשנת 1977 נבחר למועצת הרשות המקומית ובפברואר 1987 נבחר לכהן בתפקיד ראש העיר עד לשנת 1998. יהודה ברוס פעל רבות לקידומה של העיר בכל תחומי החיים, מגורים, חינוך, תעשייה, פנאי ועוד. לאור זאת, אני חושב שאין יותר ראוי מהוקרת פועלו במבנה עירוני.

רם שרון: לדעתי אין זה נכון לקרוא לכיכר, מבנה וכיוצ"ב על שם אנשים בעודם בחיים. נוסף על כך, מציין את חוסר הפרופורציה בהוקרה/ הנצחת ראשי מועצה/ערים. כיום האחד מונצח ברחוב, השני בכיכר והאחר באמפיפארק. יש לקבוע כללים לכל סוג של הנצחה. מוכן להרתם ולסייע בכך.

החלטה מס' 6:

הוועדה ממליצה פה אחד לקרוא למרכז הקהילתי בשכונת נאות שמיר על שם ראש העיר לשעבר מר יהודה ברוס.



עיריית יבנה
לשכת מנכ"ל
מזכירות העירייה

7. הנצחת מייסד ומנהל ביה"ס לנהיגה הראשון ביבנה מאיר מרדכי בן ברוך ז"ל.
מוצע: הקמת תחנת ישיבה/המתנה למורים, לתלמידים ולבוחנים בשד' הציונות מול בית העלמין החדש. (מצ"ב פניית נציגת המשפחה).

יהודה דנינו: עיקר תרומתו של מאיר בן ברוך הוא בהקמת בית הספר הראשון לנהיגה בעיר וניהולו. בכך תושבי העיר קיבלו מענה ללימודי נהיגה בעיר ללא צורך לצאת לערים אחרות. כיום הטסטים יוצאים משד' הציונות והבוחנים יוצאים ממתחם קרסו. המשפחה פנתה בבקשה להקים תחנת המתנה שתשמש את התלמידים, המורים והבוחנים ותהווה הנצחה הולמת לפועלו של בן ברוך.

החלטה מס' 7:

הוועדה ממליצה פה אחד להנציח את מאיר מרדכי בן ברוך ז"ל מייסד ומנהל ביה"ס לנהיגה הראשון ביבנה על תחנת המתנה לטסטים לכשתקום.

רשמה: יעל יצחק פור

העתק:

ראש העיר – מר צבי גוב-ארי
חברי הוועדה